

## Okuyucu Raporu

### NUSRET HOCA'YA MEKTUP

Nazan Bilgel

Sevgili Hocam,

Siz buraları terkedip gittiğinizden beri, çok şey değişti. Daha pek çok değişikliğin de olması bekleniyor. Bu değişikliklere öncülük edenler, bir reform yapacakları savındalar." Üçüncü bin yıla hazırlanıyoruz" diye bir sloganı kendilerine yakıştırmışlar, çıkar çevrelerinin de mali desteğini almışlar, boş buldukları bir meydanda atlarını dört nala koşturuyorlar, pembe ufuklara doğru gittiklerine milyonları inandırmaya çalışıyorlar, ama gerçekte kıyamete doğru gidiyorlar. En iyisi size neler yaptıklarını bir bir anlatayım:

— Sağlıkla ilgili oniki kanun ve otuziki yönetmeliği bir çırpıda ortadan kaldırıp, hizmeti, henüz ortada olmayan yönetmelik ve tüzüklerle yönetecekleri hayaline kapılmışlar. Bu nedenle de siyasi iktidarlarca keyfi uygulanabilirlik özelliği taşıyan, tüm sağlık çalışanlarını ve sağlıklı yaşama hakkını yok sayma özeni içinde oluşturulmuş bir yasa taslağı hazırlamışlar,

— Sizin her zaman savunduğunuz : "Her ülke kendi yapısına uygun bir sağlık örgütlenmesi modelini geliştirmeli ve uygulamalıdır" ilkesini görmezden gelerek, temel unsurları: İngiltere sağlık örgütlenmesinden alınan "Aile Hekimliği", ABD sağlık örgütlenmesinden alınan "Özelleştirme" ve Almanya sağlık örgütlenmesinden alınan "Genel Sağlık Sigortası" olan, daha doğrusu bunların kötü birer öykünmesi olan bir sağlık örgütlenme modelini Türkiye için "en uygun" olarak saptamışlar.

— Sağlık sistemlerinde, olayın sadece bir bölümünü oluşturan finansmanı, ana çerçeve olarak kabul edip, bu çerçevenin içini "ne olursa olsun" yaklaşımı ile doldurmuşlar. Bunu yaparken de "demokratikleşme", "eşitlik", "hakkaniyet", "hekim-hasta arasındaki para ilişkisini kesme" "merkeziyetçilikten kopma", "özerk olma" gibi sloganları bol bol kullanarak, aydınların gözlerini boyamak istemişler.

— Tedavi edici ve koruyucu sağlık hizmetlerini tümüyle birbirinden ayırmış, böylece çağdaş he-

kimlik anlayışına ihanet etmiş, tıp bilimini yüz yıl geriye götürmüşler.

— Bundan böyle Türkiye'de koruyucu sağlık hizmeti kavramının olmaması için ellerinden geleni yapmışlar.

— Sağlık hizmetinin kalitesinden çok, getireceği kârı düşünen bir mantıkla hareket etmişler ve "sağlık hizmeti" anlayışı yerine "otelcilik hizmeti" anlayışını yeğ tutmuşlar.

— Sağlık çalışanlarının özlük haklarını, iş güvencelerini hiçe saymışlar, sağlık meslek birliklerini yok olarak kabul etmişler, hizmet içi eğitim denetim ilişkisini oluşturamamışlar.

— Yönetimin en önemli ögesi olan denetimi işin erbabı olmayan ellere vererek, başı bozuk, politik çıkarların etkisi altında ve keyfi bir duruma sokmuşlar,

— Yabancı sermaye ve işgücünü sağlıkta da söz sahibi kılmaya kalkmışlar,

— Rekabet adı altında, etik ve deontolojik kurallarla bağdaşmayan ve sağlık çalışanlarını birbirine düşürmeye yönelik bir sistem oluşturmuşlar,

— Sağlık hizmetlerinin bir "Devlet Hizmeti" olması yolundaki sosyal devlet anlayışını bir çırpıda yok edip "paran varsa, sağlığını kazanır, korur ve geliştirirsin" anlayışını benimsemişler.

Gördüğünüz gibi Hocam, sizin otuz küsur yıl önce, arkadaşlarımızla birlikte büyük uğraş vererek hazırladığınız ve yıllarca, bıkip usanmadan savunduğunuz, sürmesi için yoğun çaba verdiğiniz temel ilkeleri yok etmişler. Oysa siz bunları bize emanet etmiş, üzerine titreyerek, korumamızı söylemişsiniz. Biz sağlıkçılar, bu temel ilkeleri iyi anlayamadık, iyi uygulayamadık, çoğu zaman çıkarlarımızı gözetip, ilkelimizden ödün verdik, onları genç kuşaklara anlatıp, sevdiremedik, tanıtamadık ve sonuçta onları yitirdik. Affet bizi Hocam...