

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan...

Bu yılın 4. sayısı, 10 formayı aştı. "Dosya"larda işi "abartınca", 62. sayımız, bu hacimde çıktı. Özelleştirme konusunu ele aldığımız bu sayı dosyamızda, 12 yazar ve 2 kurumdan 14 yazı yer aldı. Bu 14 yazı ile gündemin temel konularından özelleştirmeye, sağlık hizmetleri açısından "bakmaya" çalıştık. Dosyamızın ilginç bir yönü de, düşüncelerinden dolayı mahkum olup, şu anda cezaevinde olan eski Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Münir Ceylan'ın da bu dosyamızda yer alması oldu. Bu vesile ile Sayın Ceylan'a dayanışma dileklerimizi iletiyor, 21. yüzyıla giderken halen ülkemizin bir ayıbı olarak duran, düşünce yasaklarının bir an önce kaldırılmasını diliyoruz.

Dosyamız önemli bir yer tutunca, dosya dışı yazılara pek yer kalmadı. Dr. Sema Pişkinsüt ve Dr. Sencer Toker'den iki kısa çalışmanın yanı sıra, Kayseri'den gelen bir araştırma var: "0-6 yaş grubu çocukların sevk zinciri açısından incelenmesi". Gazanfer Aksakoğlu'nun uzun süreden beri bekleyen bir çalışması, son dönemin önemli konularından biri ile ilgili: "Sağlık Ekonomisi Araştırmaları". Hacettepe Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan gelen bir çalışma da, tedavi edici sağlık hizmetlerinin kullanımı ile ilgili.

Bu sayımızda bir tartışma yazısı göreceksiniz. Mehtap Tatar yazdığı Temel Sağlık Hizmetleri ile ilgili yazıya, geçen sayıda Gazanfer Aksakoğlu'ndan gelen eleştirileri yanıtıyor. Bu tartışmanın oldukça öğretici olduğunu düşünüyoruz.

"Çeşitli Ülkelerde Sağlık Örgütlenmesi" dosyamız hemen hemen hazır gibi. "Bilim ve Teknoloji" dosyamız ise yolda. 1994'ün bitmesi ile yeni dosyalarımızı bekleyin.

Yaz aylarında önemli bir gündem maddesi, kolera oldu. Ülkemizde yıllardır endemik olarak seyreden kolera, 1994 yazında ciddi bir patlama gösterdi. Ve de giderek azalacağı yerde, yayılmasını sürdürüyor. Bu çerçevede, medyanın önemli ölçüde etkilediği tartışma, kolera'nın varlığı-yokluğu noktasında oldu. Bu konuda önlem almakla yükümlü kesimler, bu sorumluluklarını hatırlamak yerine, yıllardır sürdürülen resmi inkar politikalarını sürdürdüler. Bu anlamda, resmi ideoloji-özgür düşünce, resmi kurum-sivil yapı farklılığını göstermesi açısından önemli bir deneyim oldu.

Bu sayımız ile birlikte, dergimizin künyesinde bir değişiklik yapıyor ve Araştırma Danışma Kurulu listesi yayınlıyoruz. Dergimize gelen her araştırma yazısı, bu Kurul'dan 2 kişiye gönderilecek ve onların değerlendirmesinden sonra yayına girecek. Daha nitelikli bir Toplum ve Hekim için bir adım daha...

1 Eylül, Dünya Barış günüydü. Bir "halk sağlığı sorunu" olan savaş, her koşulda insanlara hizmet etmeyi görev bilen hekimler açısından sağlık hizmetinin sunulmaması anlamına da gelmektedir. Bizler, 1 Eylül vesilesi ile, tüm dünyada ve ülkemizde silahların susmasını istiyoruz. Savaşın sağlıksızlık olduğunu bilen bizler, barışın sağlığın olmazsa olmaz ön koşulu olduğunu ve daha iyi dünyanın ancak barış ile olanaklı olduğunu söylüyoruz.

Savaşsız ve kolerasız günler dileğiyle.

