

Mayıs ayının ilk günlerindeyiz. Sıcaklarda büyük artışlar yok. Yer yer yağmurlar devam ediyor. Doğa uyandı, bugünlerde bir coşku içinde. Kentlerde bina aralarındaki ağaçlar, kaldırım kenarlarında kendi habitatını kurmuş otlar yeşerdi. Dağlar yemyeşil. Yeşilin içinde rengârenk yaban çiçekleri, bir çoğunun bırakın kokusunu adını dahi bilmediğimiz. Kırlar, ekili tarlalar, meyve bahçeleri biling renklere büründüler. Bu yıl kuraklık da yok, don vurması da. Bu topraklardaki bitkiler için her şey olağan görünüyor.

Göçmen kuşlar geldiler. Kirazkuşu, Şakrak, Çalı Bülbülü, Mavi Baştankara, Kızılkuyruk, Karatavuk, Sığırcık. Birbirlerine kur yapırlarken, sabahın erken saatlerinden akşam karanlığına kadar ortalık cıvı cıvı. Hava karardıktan sonra bazı bülbüller sabaha kadar nağmelerine devam ediyor. Bir çoğu yuvalarını onardılar. Yakında bu yuvalar boy boy, renk renk yumurtalarla dolup taşacak. Yuvanın sahibi erkek ve dişi imeceyle kuluçkaya yatacaklar. Sonrası hepimizin malumu. Evet, 2016 baharı geldi bu topraklara. Bitkiler, böcekler ve kuşlarla. Ya bizlere. Bu topraklarda ekmeğini taştan çıkaranlara bu yıl bahar geldi mi?

Bu toprakların insanına bahar nasıl gelsin. Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentlerimizde tanklı toplu savaş var. Anne karnında bebekler, çocuklar, gençler, erkekler, kadınlar, neneler, dedeler ateşli silahlarla öldürülüyor. Kentlere, mahallelere giriş çıkış yasak. Sokağa çıkmak yasak. Ekmek almaya gitmek yasak. Hastaneye gitmek yasak. Sokaktaki yaralının yanına gitmek,

sokakta yatan ölmüş insanı oradan alıp götürmek yasak. Farkındalar mı bilemiyoruz. Ancak bu savaş insanlığımızı, geleceğimizi çalıyor bizden. Bu savaş, bu topraklarda yaşayacak gelecek kuşakların ayrılığının tohumlarını ektir. Bu tohum buğday, arpa, mısır tohumu değil, bu tohum kin, düşmanlık, şiddet tohumu. Karanlık günlerin, halkların dostluklarının yok edilmesinin tohumu.

Bu toprakların insanına bahar nasıl gelsin. Suriye'de kışkırtılan iç savaşta Türkiye taraf olunca, üç milyona yakın Suriyeli göçmen, büyük çoğunluğu Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz illerimizle, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, ülkemizin hemen hemen bütün illerinde ve sersefil yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Bir dilim kuru ekmeğe, bir göz odaya muhtaçlar, açlar. Okula gitmesi gereken çocuklar çok kötü koşullarda çalıştırılıyor, dilendiriliyorlar. Birkaç ay öncesine kadar Avrupa ülkelerine geçebilmek için binlercesi yollarda ölürken, denizde boğulurken, günümüzde bu katliamların sayılarının azaldığını fark ediyoruz. Hükümet sınır dışına çıkışın yollarını ve araçlarını denetletmeye başladı. Bu durum, sorunu ortadan kaldırmaya bile katliamları azaltması açısından önemli bir uygulama. Peki, neden üç dört yıldır yapılmadı da bugünlerde yapılıyor. Görünenlerden anladığımız kadarıyla Suriyeli sığınmacılar, maalesef, AB ile pazarlık nesnesi yapılmış. "Suriye meselesinde -emperyalist oyunlarda- bizim tarafımızda olursanız, bizi desteklerseniz Avrupa'ya göçmen trafiğini engelleriz. Yoksa bu durum devam eder..." denip üstüne üstlük bir de üç milyar Avro talep edilmiş.

İnsanlık, sahte can yelekleri ile sahte şişme botlarla denizde ölüme gönderilmiş. Şimdilerde bu sahte araçları üreten yerler tek tek basılıyor, denize çıkma alanları denetlenip, sığınmacılar denize açılmadan alıkonuyor. Bu uygulamaları yıllardır yapabilişlerdi. Yapmadılar! Neden? Kim için? Suriye'de savaş bitmeden bahar bizlere nasıl gelsin?

Bu toprakların insanına 2016'da bahar nasıl gelsin. Suriye topraklarından Kilis başta olmak üzere kentlerimiz hedef alınıp bombalanıyor. Evler, oyun parkları yıkılıyor. İnsanlarımız top atışlarıyla evlerinde, dükkanlarında, sokaklarda, parklarda öldürülüyor, yaralanıyor. Aylardır engel olan yok. Son üç ayda 20 kişi bu şekilde öldürüldü. Can güvenliği taleplerini dile getirenlere şiddet uygulanıyor.

Bu toprakların insanına bahar nasıl gelsin. Bu ülkenin kadınlarını kocaları öldürüyor, çocuklarına yurtlarda, okullarda, islah ve cezaevlerinde taciz ve tecavüz ediliyor. Hem de devletin cezaevinde, okulunda, devlet destekli vakfın evinde-yurdunda. Hem de emanet edildikleri yöneticiler, öğretmenler tarafından. Yetkililere zorla duyuruyoruz: "Geleceğimize-çocuklarımıza tecavüz ediyorlar, taciz ediliyorlar!" diye haykırıyoruz. Üzerine gittik deniyor. Ertesi hafta bir başka yerde yeni bir olay daha karşımıza çıkıyor. Önlem almak, engel olmak yok. Bakanlar "Önceden de böyleydi. Şimdi sadece görünürlüğü arttı. Olaylarda artış yok" diyerek sorumluluktan kurtulmaya, kendi dönemlerini AKlamaya çalışıyorlar. Pişkinlik had safhada. Üzüntüden, utançtan boğulmamak mümkün mü?

Bu baharda, TTB'nin 65 odasında seçimler var. Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu üyeleri ile, 10-12 Haziran 2016 tarihlerinde yapılacak TTB 67. Büyük Kongresi'nde Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimini gerçekleştirecek, Delegelerin seçimleri yapılıyor. İllerdeki seçimler İstanbul, Ankara, İzmir ve birkaç büyük ilin dışında, genellikle illerin kendi yerel dinamikleriyle gerçekleştirilir. Kentin bilinen isimlerinden Yönetim ve Onur Kurulu üyeleri seçilir, Tabip Odası aktivistleri de daha çok delege adayı olurlardı. Son yıllarda bazen tek liste ile girilen seçimler (nedenlerini başka bir başlıkta tartışmamız gerekir) sürpriz olmamaya başlamıştı bile. Bununla birlikte, 2016 yılı baharında Akit ve Vatan Gazeteleri eş zamanlı ve benzer üslupta Tabip Odası seçimlerine müdahil oldular. TTB'yi TMMOB ile birlikte hedef gösterdiler. TTB Merkez Konseyi'ni karalayan, barış talebi ve tutumu için adeta suçlayan bir dille, TTB'nin 27 Mayıs Asker darbesi sonrası kurulan örgüt olduğu, var olan yönetiminin demokratik olmayan bir ekip olduğu ve bölücülük suçu işlediğini ima eden yazı dizilerine tanık olduk. Çok yakın siyasi tarihimizi anımsayanlar bilecektir; Ergenekon Davası'nın savcısıyım diyenlerle o davadan tutuklu bir grup, 'ne oldu bilinmez', "Milli Merkez Hükümeti" kurma çabası içinde, kendileri dışındaki herkesi ötekileştirip susturmaya çalışıyorlar. Tabipleri Birliği'nin kuruluşunun, TBMM'de 23 Ocak 1953 tarihinde kabul edilip, 31 Ocak 1953 tarihli, 8323 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası ile gerçekleştiğini bilmemeleri ya da arayınca ne olduğunu bulamamaları mümkün değil. Ancak amaç karalayarak bir yerlere varmak olunca işler değişiyor.

Okuyucusunu kasıtlı olarak yanlış bilgilendiriyor. Olacak iş değil ama oluyor. Kendine gazete diyen, doğru haber yapması, doğru bilgi vermesi meslek ahlakı kapsamında sorumluluğu olan yayın organı siyasi hedefleri için değerleri ayaklar altına atabiliyor. Ancak ortada yağma Hasan'ın böreği yok. Bir iki yerde yapılan kara propaganda etkisizleştirilemediği için yaşanan olumsuz sonuçların dışında hekimler odalarına, TTB Merkez Konseyi'nde görev yapan Etkin Demokratik TTB ekibinin uygulamalarına da programına da sahip çıktılar. "TTB ve tabip odaları, sarayın odası olmayacak" dediler.

Bu toprakların insanına çiçeklere, böceklerle, kuşlara geldiği gibi bahar gelecek. Bu yıl 1 Mayıs, Taksim'de değil ama ülkenin hemen her ilinde meydanlarda yüzbinlerin coşkulu katılımı ile kutlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı olan 10 Ekim 2015, Ankara katliamı ile birlikte yaratılan korku sarmalı nedeniyle sokaklardan-alanlardan çekilenler yeniden oralara döndüler. Korku perdesini araladılar. Emekçiler kendilerine, alanlara sahip çıktılar. Haklarını istediler. Barış istediler. Sömürüyü, savaşı lanetlediler. Bu bayramda alanlar bize de baharın geleceğinin yakın olduğunu seslendi. Bahara yürüyoruz hepimiz. Baharımızı kendi ellerimizle yaratmak için...

Bu sayımızda sizlerle Hande Arpat arkadaşımızın hazırladığı Medya ve Sağlık dosyamızı paylaşıyoruz. Dosya kapsamındaki yazılar dışında Başak Gökteş ve İlker Belek'in "Hekimler ve Toplumsal Cinsiyet" başlıklı yazısı ile Fatma Özdemir, Başak Gökteş ve İlker Belek'in "AKP'nin Muhafazakârlığı Kadını İnkna Edebiliyor mu?" başlıklı yazısını kadın konusundaki tartışmalara zenginlik katacağı düşüncesiyle yayımlıyoruz.

Bunun yanı sıra, ulusötesi sermaye örgütlerinin ülkeleri teslim alma araçlarıyla ilgili olarak uzun bir süre önce yayımladığımız MAI, MIGA başlıklı yazılarımızdan sonra Hande Arpat ve Özgür Erbaş arkadaşlarımızın günceli bizlerle tartışan "Küresel Sermayenin "Yeni" Silahları: TTIP, TTP ve TISA" başlıklı yazılarını sizlere sunuyoruz. Ayrıca, TTB'nin de katılımcısı olduğu COP21 Paris Toplantısı'nı ve TTB'nin tutumunu anlatan Kayıhan Pala ve Bayazıt İlhan arkadaşlarımızın yazıları ile TTB, İstanbul Tabip Odası ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen "Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı" başlıklı sempozyumun sonuç bildirgesini ve TTB'nin TMMOB ile birlikte hazırladığı, bizim adını Soma Katliamı Raporu olarak özetleyebileceğimiz raporun sağlıkla ilgili bölümünü sizlerle paylaşıyoruz.

Gelecek sayımız için Enerji ve Sağlık dosyamızın ana hazırlıklarını bitirdik. Sizler bu sayımızın yazılarını okumayı tamamlamadan yayımlamayı umut ediyoruz.

Baharımızı hep birlikte ellerimizle yaratmak isteğimizi bir kez daha paylaşıyoruz. Sevgi ve dostlukla...