

DOSYA/GÖZLEM VE GÖRÜŞLER**ÇANAKKALE****Özet**

Bu yazıda Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 13 Mart mitingine katılımları değerlendiriliyor.

Abstract

In this article; the participation of On Sekiz Mart University medical students to the public meeting on March 13.

13 MART'TAN İZLENİMLER

Özlük hakları yavaş yavaş elinden alınmaya başlanan sağlık emekçileri seslerini duyurabilmek için 13 Mart'ta Ankara'da buluştular.

Neoliberal politikaların sağlık sektörü üzerinde bir uzantısı olan sağlıkta dönüşüm projesiyle birlikte yürürlüğe giren performans sistemi, aile hekimliği uygulaması, özel hastanelerin sektör içindeki paylarının artması vb uygulamalar sağlık emekçilerinin rahatlıkla sömürülebileceği bir ortam yarattı. Tüm bu adaletsiz uygulamalar 2011 itibariyle sineye çekilebilecek eşik değeri aştı ve sağlık çalışanlarını büyük çapta bir eyleme sürükledi. 13 Mart işte bu sürecin kaçınılmaz sonucuydu.

Biz Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri TTB, SES, ve TDB ile birlikte sürece dahil olarak yurdun dört bir yanından gelen sağlık çalışanlarıyla birlikte Ankara tren garında buluştuk. 30 bin kişi çok ses tek yürek olduk ve sloganlarımızı atarak elerimizde pankartlar ve dövizlerimizle Sıhhiye'ye kadar yürüdük. Sıhhiye meydanında ise sendikacılar, meslek odası başkanları vasıtasıyla isteklerimizi avazımız çıktığı kadar haykırdık. Sağlıkta dönüşüme dur denmemesi halinde ise grev yapılırsa kararı alındı. Miting Ezgi'nin Günlüğü konseriyle son buldu.

13 Mart tüm coşkusuyla geride kaldı ve bizce en önemli kazanımı 'daha önce neredeyse hiç olmayan'

sektör içi dayanışmanın bu miting vesilesiyle azami seviyeye ulaşmasıydı. 13 Mart hekimiyle, hemşiresiyle, paramediğiyle, eczacısıyla tüm sağlık emekçilerinin omuz omuza verdiği yegâne eylemdi bugüne kadarki. Sadece mesleklerin değil bütünüyle bir sektörün hak arayışıydı bu. Hekim kendi emeği için mücadele verirken aynı zamanda bir paramediğin de hak arayışında ona destek veriyordu. Artık tüm sağlık çalışanlarının bilincine vardığı bir olgu vardı apaçık ortada: 'kurtuluş yok tek başına ya hep beraber; ya hiçbirimiz'. Emek mücadelemize en büyük katkı buydu: birlik olmak...

13 Mart'ta alınan kararlar itibariyle greve gidilmesi bekleniyordu. Süreç Dokuz Eylül ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde patlak veren asistan hekim eylemleriyle başladı ve 19-20 Nisan genel grevleriyle devam etti.

Sağlık çalışanları mevcut süreci çok iyi yürüterek üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Umarız önümüzdeki günler çok daha kitlesel ve halktan da ciddi destek bulabilecek ve bilinçli bir şekilde evrilebilecek yeni dinamiklerin tohumlarını oluşturur. Sosyalizasyonun tam anlamıyla başarıya ulaştığı, sömürsüz bir sağlık sistemine sahip olmak dileğiyle...

Çanakkale Tabip Odası Tıp Öğrencileri Kolu