

### Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan

Anayasa Mahkemesi "türban kararı", Ergenekon soruşturması/davası, AKP kapatma davası, Güngören'deki patlama, Konya'daki kurs binasında tüp patlaması ve 18 ölüm, Güney Osetya-Gürcistan-Rusya kapışması... Son birkaç haftanın, her biri de toplumu sarsan olaylarından bir anımsatma. Ya sağlıkta? Ankara'nın göbeğinde yenidoğan ölümleri, arsenikli su tartışmaları, yanlış ameliyatlar...

Bu topraklarda, bu toprakların da içinde bulunduğu coğrafyada bir şeyler oluyor ya, anlayana aşk olsun. Sağlıkta ve hekimlikte olanları anlayabilmek, bu topraklarda, bu coğrafyada olanları anlayabilmekle çok ilişkili. Biz de, elimizden geldiğince, bir sadeleştirme yaparak ilerleyelim.

Dünyada bir yeniden yapılanma süreci yaşanıyor, en azından bunu bölgemiz için oldukça net söyleyebiliriz. Bölgesel aktörlerden ziyade, dış dinamikler bölgemizi ve de, yaşadığımız toprakları yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Türkiye açısından söylersek, bu yeni şekillenmede dış dinamiklerin çok belirleyici olduğu, hatta bu belirlemenin tarihimizdeki en belirgin dönemlerden biri olduğudur. Açıkçası, Türkiye ABD-AB belirlemesinde, yeniden yapılandırılmaktadır.

Ya AKP? Sanılanın aksine, AKP "iktidarsız"dır. Bu anlamda bir "iktidar boşluğu"ndan söz edilebilir. İşlevi, dış dinamiklerin belirleyici olduğu yeniden yapılandırmada, "taşeronluk"tur. Dolayısı ile, dönüştürenler, yeni kurdukları yapıda, onun da bir yeri/misyonu olduğunun çalışmasını (da) yapmaktadırlar. Ona yüklenen "demokratlık" "liberallik" vb sıfatlarının nedeni ve anlamı, bu bağlamda ele alınmalıdır.

Yeniden yapılanma, doğal ki sahnedeki tüm (önemli) aktörlerin yeniden tanımlanması demektir. Yeniden yapılanmanın motoru, sermaye olunca, bu yeniden tanımlamayı da o yapmaktadır. Tabii ki, kendine göre. "Liberal" AKP, Ergenekon adı altında, devletin yapısal bazı özelliklerinin törpülenmesi işini almışken, diğer yandan da sistem açısından daha "makul" hale gelmesi için "laiklik" ile terbiye edilmektedir. İçinde devletin yasal operasyonlarında kullanılmış kişiler de bulunmasına karşın, Ergenekon, sermayenin etkisinin artırılması sürecinin zorunlu bir aracı durumundadır. Dış merkezli bir operasyonun etkisinde bir aklama çabasıdır. Gerek "sol"da, gerekse İslami cenahta, sorun çıkarma potansiyeline sahip görülen "anti-amerikan/anti-ab" unsurların tasfiyesidir. Ama daha da önemlisi, AKP kapatma davası ile birlikte okunduğunda, zaten siyasetten uzaklaştırılmış kitlelerde "korku" yaratarak, "hiç kimse dokunulmaz değildir" duygusunu pekiştirme amaçlıdır.

Buradan, darbeyi ve darbecileri hafife almak gibi bir sonuç çıkarılmamalı. Ancak, Ergenekon sürecinin iyi anlaşılmasına çaba harcıyıp, darbecilerin Ergenekon'a indirgenemeyeceği, asıl darbecilerin daha çok da dışarıda ve açıklanmamış olduğu, darbe-devlet-dış dinamik ilişkisinin doğru algılanması sağlanmalıdır.

Yaygınlaştırılmış korku, işte bu dış destekli yeniden yapılandırma operasyonunun temel amaçlarından biri. Yaratılmak istenen, sisteme daha fazla entegre, ona muhalefet etmeyen birey ve yapılar yaratmaktır. Eleştirel olmaktan vazgeçmeyen yapılar, bu noktada risk altındadır. Siyaset yapma alanı daraltılan bir ortamda, eleştirel olmadan durulamayacağına göre, korku ile beyinleri beyazlaştırılmış kitleler ile onların eleştirel örgütleri arasındaki açığı kaçınılmaz olarak açılacaktır. TTB'nin de önünde duran soru(n), budur. Ya kitlesiyse daha uyumlu bir TTB, eleştirel siyasetten kopma riski yaşayacaktır. Ya da eleştirelliği, kendi çapında sürdürmeye devam edip, zaten uzaklaşmış olduğu kitesinden daha da kopacaktır. Burada, bu ikileme düşmeden, ikisini birden sürdürmeyi becermeyi hedef olarak önüne koymalıdır, TTB. Zor, ama en doğru yol bu gibi görünmektedir.

Bu sayımızda, geçen sayıdaki su dosyamızdan kalan yazılarımız var. Böylece, "su"dan işlerimizi, şimdilik tamamlamış oluyoruz. Ama, "seninki daha arsenikli" düzeyine gerilemiş bir su tartışmasına, oldukça düzeyli bir katkı yaptığımızı düşünüyoruz. Diğer bir blok yazımız, 7 Haziran 2008 tarihinde TTB'nin yaptığı Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları toplantısının katılımcılarından. Söz konusu toplantıya katılan konuşmacıların üçünün yazısına yer veriyoruz. Ek olarak Kayıhan Pala arkadaşımızın Tam Süre ile ilgili bir çalışması, bir çeviri ve Gaziantep'ten gelen sağlık çalışanları ve şiddet ile ilgili bir araştırma yer alıyor. Sağlıkla kalın.